

The Hot Studs

Lover's lane...

Een zwarte Cadillac parkeert aan de rand van een heuvel ergens in Amerika. Het is 1954 en de radio speelt "That's alright mama" van Elvis Presley. The Rock & Roll is born.

Vanaf dat moment gaat alles in een stroomversnelling. Na Amerika's rockabilly sound van 'The Man in Black' mr. Johnny Cash, brengt Engeland The Beatles en The Stones. Niet ver daar vandaan kijken alle 'Brown Eyed Girls' recht in de ziel van Van Morrison. Vanuit Amerika weer gevolgd door de karakteristieke moerasklanken van C.C.R. Maar dan komt er toch echt een eind aan the Golden Age of Music...

TODAT!

Ladies and Gentlemen! We are proud to present:

The Hot Studs

Deze hedendaagse belichaming van al het goud wat Rock & Roll gebracht heeft, staat recht voor je en brengen je terug in de tijd. Al die heerlijke nummers, ze komen allemaal voorbij.

Voor vele grote bands traden ze op als support-act. Ze speelden op Paaspop, de Zwarte Cross, Festyland, het Høkersweekend en tijdens de Nijmeegse zomerfeesten.

... En binnenkort zijn ze bij jou in de buurt